

VOORAANKONDIGING

Museumbezoek in de regio woensdag 8 januari 2020

Bezoek museum "Van Wasrol tot DVD"

Op verzoek organiseert Jongeren van Vroeger op woensdag 8 januari 2020 een zeer interessant bezoek aan het unieke Museum "Van Wasrol tot DVD". In dit museum wordt de geschiedenis van beeld en geluid zichtbaar en hoorbaar. De collectie bevat vele apparaten en is voor iedereen interessant. Tijdens een rondleiding worden vele van deze museumstukken gedemonstreerd en maakt de groep kennis met zeldzame apparaten die men nergens anders zal tegen komen. Door demonstraties gaan de apparaten "leven", gaat ook het verleden leven én de toekomst. Vormgeving, design, kleuren, materialen, laat u verrassen!

Maar....wat is nu een wasrol?

Een wasrol was een van de eerste methodes om geluid op te nemen en weer af te spelen. Wasrollen werden op grote schaal geproduceerd en gebruikt tussen ongeveer 1888 tot 1915 waarna de grammofoonplaat het belangrijkste medium werd om geluid op te nemen en af te spelen. In haar meest simpele vorm is een wasrol een cilinder die aan de buitenkant groeven bevat die de audio-opname bevatten.

Een wasrol kan worden afgespeeld op een fonograaf.

Let wel, over enkele jaren moet worden uitgelegd wat een DVD was!

Een bezoek met een tijdsduur van 2 ½ uur ziet er als volgt uit:

- Ontvangst met koffie/thee (2 koppen) en (luxe) vlaai;
- Rondleiding museum;
- Napraten met drankje.

Datum : Woensdag 8 januari 2020

Aanvang : 14.00 uur

Locatie : Museum van Wasrol tot DVD,
Egerbosweg 233, 5927 NM Boekend

Kosten : All-in € 14,00

Aanmelden:

Vóór 4 januari 2020 per e-mail:

info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077- 3260409
('s avonds na 19.00 uur)

Lezing Paul Seelen dinsdag 14 januari 2020

Virtuele Wandeling door oud Venlo

Jongeren van héél vroeger vertellen vaak lyrisch over het prachtige Venlo van hun jeugd. Een pittoreske stad met kronkelige straten en steegjes. Met fraaie oude gevels. Met tientallen uitgaansgelegenheden, waar je kon genieten van levende muziek. Een stad met kleurrijke bewoners. De verwoestende bombardementen in de herfst van 1944 en de naoorlogse opruimwoede van opvolgende gemeentebesturen zijn er debet aan dat Venlo zijn ziel (voorgoed?) kwijt is. Er resten slechts herinneringen. De publicist/historicus Paul Seelen neemt ons aan de hand van oude foto's nog één keer mee op een (virtuele) wandeling door oud Venlo; Droomstad Venlo.

Datum : Dinsdag 14 januari 2020

Aanvang : 14.00 uur

Locatie : Grand Café Maagdenberg, Maagdenbergplein 11, 5915 CW Venlo

Kosten : € 5,00 voor leden, introducés € 7,50
incl. kop koffie/thee

Aanmelden:

Vóór 7 januari 2020 per e-mail:

info@jongerenvanvroeger.nl of tel. 077- 3260409
('s avonds na 19.00 uur)